

De vliegende start van de Arielclub en het 50 jarig jubileum

De Nederlandse Arielclub is opgericht in 1966 en een van de oudste Engelse merkenclubs. De vereniging telt thans rond de 170 leden en floreert nog steeds buitengewoon goed en prettig. In 1965 plaatst een Franse Ariel-bezitter, genaamd Jean-Marie Debonneville een oproep in een Frans tijdschrift, teneinde in contact te komen met Ariel-bezitters. Met het doel een Franse afdeling van de Engelse Ariel Owners MCC op te richten. Tot zijn grote verbazing reageerden 18 Ariel-bezitters uit Nederland en slechts 3 uit Frankrijk, een van die Nederlanders is Marijn de Jong uit Rotterdam. In overleg met bovengenoemde Franse initiatiefnemer plaatst Marijn daarop een oproep in de rubriek "Motor Cocktail" in het blad "Motor" van 27 augustus 1965. Meerdere mensen reageren, onder hen de heren S. Domeyer uit Baarn en A. Kuipers uit Doetinchem. In overleg met Jean-Marie en voornoemde Nederlandse heren, komt men tot de conclusie dat het wellicht logischer is om een Nederlandse Ariel Club op te richten.

Na enig zoeken vindt Marijn de Jong een geschikte vergaderlocatie bij de toenmalig importeur van de Ariel, de Fa. Stokvis te Rotterdam, aan het Herman Dullaertplein 3. Vervolgens stuurt hij geïnteresseerden een uitnodiging tot het bijwonen van de oprichtingsvergadering voor Ariel motorrijwielbezitters, op 24 mei 1966, om 19.30 uur. Een memorabel moment! Vol spanning wordt de respons afgewacht en deze overtreft de stoutste verwachtingen. Achttien Ariel-bezitters uit het hele land komen naar de vergadering in Rotterdam. Eerste voorzitter: W. van de Hemel, secretaris: L.C. Verzijden, penningmeester: A. Kuipers, onderdelen: de heren A.H. Versteeg en P.H.H. Beckmann. Met het clubblad als spreekbuis probeert het bestuur de doelstellingen (o.a. behoud) waar te maken.

Van meet af aan bestaat de club uit een unieke en zeer gemêleerde verzameling van motor-enthousiasten en de animo is groot, want de vereniging (NAC) "groeit als kool". De ledenlijst, per 1 juli 1967, telt al 53 leden en in 1969 maar liefst 94 leden en 1 erelid: Jean Marie Debonneville "de geestelijk vader" van de club. De verslagenheid is groot, als op 5 mei 1969 de clubvoorzitter; Walter van den Hemel, oud 30 jaar, door een tragisch ongeval overlijdt.

27 Februari 1981, bijna 15 jaar na haar oprichting, is de Nederlandse Ariel Club een bij wet geregistreerde vereniging, notarieel aan het statige Lange Voorhout in den Haag gepasseerd! En op 7 maart 1981 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Vanaf dat moment vindt een



'Opa' Roemer op zijn Square Four, Arielrally 1972 in Winkel



Op bezoek bij kersvers erelid Jean-Marie Debonneville in Frankrijk, 1970

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.

In 1991 wordt het 25 jarig jubileum groots gevierd, o.a. met een tentoonstelling van..... u raadt het al, een vrachtwagen vol Ariel-motoren, welke in de koeienstal staan opgesteld en alwaar de leden in de deel van de boerderij op de camping te Barchem tot in de late uurtjes feestvieren. De rally was een daverend succes!

In 1997 kiest de Arielclub de jongste voorzitter uit haar geschiedenis: Marco Boelis (29) Na een tussentijdse onderbreking van 8 jaar, bekleedt hij nu al weer een hele poos het voorzitterschap, tot op heden. Chapeau en namens alle leden hartelijk dank.

De evenementen in onze club worden voor en door de leden en met het bestuur georganiseerd. Zo'n 8 tot 10 keer per jaar is er een maandelijks bijeenkomst (MB); leden nodigen andere leden uit om bij hen thuis op bezoek te komen. Het is gezellig, je leert andere leden beter kennen en uiteraard komen de technische aspecten van de Ariel motoren ook aan bod. Met andere woorden: ook een leerzaam moment. Elk jaar in mei, de rally, een kampeerweekend van vrijdag t/m zondag, ergens in Nederland. Buitenlandse deelnemers bezoeken ook graag onze evenementen. Het laatste weekend van juni wordt in het buitenland, omgeving Eiffel-Ardennen o.i.d. eveneens een lang weekend georganiseerd. Al op donderdag arriveren en welkom zijn is mogelijk, langer dan zondag blijven kan meestal ook! De derde zaterdag en zondag van de maand september wordt de lange afstandsrit (LAR) gereden. Deze rit heeft een speciale formule: de lengte bedraagt rond de 200 kilometer en bij de start is het eindpunt nog niet bekend, dat wordt pas tijdens de middagpauze bekend gemaakt. Het thuisfront wordt per e-mail geïnformeerd. Bij het eindpunt wordt's avonds gezamenlijk gegeten, overnacht en zondagmorgen ontbeten. Daarna keert iedereen weer huiswaarts.

Het 50-jarig jubileumfeest (alleen voor leden) vindt plaats 2-3-4 en 5 juni a.s. in Kasteel Assumburg bij Heemskerk. Deel mee in de feestvreugde en meld u aan, nieuwe leden zijn van harte welkom!

In het kader van dit 50-jarig jubileumjaar betalen nieuwe leden (alleen dit jaar) de helft van de contributie, oftewel slechts € 12,50. U kunt zich ook via onze (nieuwe) website, als lid aanmelden.

Lang leve onze Arielclub, op naar het 75 jarig jubileumfeest! Vriendelijke groet, namens de leden en het bestuur. (NAC)